

Jan Molenaar

* 26 december 1935

† 10 maart 2024



*Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.*

Psalm 119 : 105

*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden;
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.*



Jan is opgebaard tussen zijn tractoren.

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 15 maart van 19.00 tot 20.30 uur aan de Noordeindseweg 344 te Berkel en Rodenrijs.

De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden op zaterdag 16 maart om 11.00 uur in de Hervormde Dorpskerk, Kerksingel 1 te Berkel en Rodenrijs, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats naast de kerk.

De dienst is ook middels de livestream te volgen: www.kerkomroep.nl

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in zalencentrum Hart van Berkel, 'Rehoboth', tegenover de kerk.

Verdrietig geven wij u kennis dat, na een langdurig en moedig gedragen ziekzijn, is overleden mijn lieve man, onze (stief-)vader, schoonvader en opa

Johannes Molenaar

eerder weduwnaar van Lidewij Elizabeth (Lida) van Wijk

in de leeftijd van 88 jaar.

Ina Molenaar - Bade

Brørup, Denemarken : Aldert en Angelina
Lars en Auke, Mara
Tessa en Danny

Den Haag : Conny en Rolf
Isabelle en Bob
Benjamin

Hebden Bridge, Engeland : Wim en Sue

Berkel en Rodenrijs : Hans

Geldermalsen : Jacqueline en Rob

Noordeindseweg 344
2651 LM Berkel en Rodenrijs